

Dankbetuiging afscheid Mgr. Schnackers



Op vrijdag 4 januari 2019 nam ik na bijna 24 jaar dienstbaar te zijn geweest voor Mgr Wiertz en het bisdom afscheid tijdens een vesperviering. Aansluitend aan deze liturgische plechtigheid bood de nieuwe bisschop van Roermond Mgr. Harrie Smeets mij een afscheidsreceptie aan.

Voor uw aanwezigheid bij het kerkelijke vespergebed en de daarop volgende receptie wil ik graag mijn grote dank betuigen. Het grote aantal mensen dat wilde meebidden en me de hand drukken, heeft me zeer verrast. Graag wil ik iedereen mijn dank betuigen voor de woorden van dank, vaak vergezeld van een stoffelijke blijk van waardering. Dank.

Maar ik ben ook van mijn kant dank verschuldigd allereerst aan emeritus-bisschop Wiertz, die mij riep tot de taak van vicaris en later vicaris-generaal, verder aan hulpbisschop de Jong, aan de medestafliden, maar ook aan de vele priesters, diakens, kerkbestuursleden en geëngageerde christengelovigen die ik gedurende deze 24 jaar mocht ontmoeten. Dank voor het vertrouwen.

Het was een onvergetelijk afscheid.

Mgr. dr. Hub Schnackers

Lees ook het interview met Mgr. Schnackers: [De 'eeuwige vicaris' is nu weer gewoon pastoor](#)