

In mis bidden voor 'bisschop Harrie'



In elke heilige mis wordt in het eucharistisch gebed gebeden voor de paus en de plaatselijke bisschop en eventuele hulpbisschoppen. Het is gebruikelijk om daarbij ook de naam van de paus en de bisschoppen te noemen.

Mgr. Smeets geeft uitdrukkelijk te kennen dat hij in het eucharistisch gebed 'bisschop Harrie' genoemd wil worden. "Het is de naam die mijn moeder me gegeven heeft. Zo word ik mijn hele leven al genoemd en die naam is goed genoeg voor mij. Zo mag er voor mij gebeden worden. Graag zelfs." De naam van de nieuwe bisschop mag vanaf de wijding op 8 december in het eucharistisch gebed genoemd worden.