

## Verhalen op de pedalen



**Onder het motto ‘Verhalen op de pedalen’ wordt er op zaterdag 31 mei een fietstocht gehouden om de verhalen van Sint-Servaas te ontdekken.**

Er zijn twee routes: een van 30 kilometer en een van 80 kilometer. Beide routes starten bij de Sint-Servaasbasiliek en nemen zowel recreatieve fietsers als volleerde wielrenners mee langs prachtige locaties die verbonden zijn met de legende van Sint-Servaas. Onderweg zijn er stops waar verhalen worden verteld over hoe de boodschap van Sint-Servaas over Jezus ons vandaag de dag kan inspireren.

### **Programma**

De lange route start om 12.00 uur en eindigt na een tocht langs tal van historische plekken met een gezamenlijk avondeten bij het graf van Sint-Servaas. Voor deze route wordt deelnemers gevraagd om hun eigen lunch mee te nemen. De korte route start om 15.00 uur, volgt een kortere maar eveneens betekenisvolle route langs belangrijke plekken en eindigt ook met een gezamenlijk avondeten.

### **Praktische informatie**

Startpunt: Sint Servaasbasiliek, Keizer Karelplein in Maastricht

Lange route: circa 80 kilometer, start om 12.00 uur, 3 stops (eigen lunch meenemen).

Korte route: circa 30 kilometer, start om 15.00 uur, 2 stops.

Eindpunt: Sint-Servaasbasiliek, Keizer Karelplein in Maastricht.

Kosten: €10,00 per persoon, inclusief avondeten en gezonde snacks onderweg.

[Aanmelden](#)