

Werelddag Migranten en Vluchtelingen



“Migranten, missionarissen van de hoop” is het thema dat paus Franciscus heeft gekozen voor de 111e Werelddag van Migranten en Vluchtelingen. Het thema plaatst de moed en vasthoudendheid van migranten en vluchtelingen in het licht van het huidige Jubeljaar. Deze dag wordt dit jaar gevierd in het weekend van 4 en 5 oktober.

‘Migranten en vluchtelingen worden ‘missionarissen van hoop’ in hun gastgemeenschappen,’ aldus het persbericht van de Heilige Stoel. ‘Ze getuigen van hoop voor de toekomst, ondanks moeilijkheden. Het is de hoop op geluk over de grenzen heen die hen ertoe brengt zich volledig aan God toe te vertrouwen.’

Volgens het Vaticaan kunnen migranten en vluchtelingen ook helpen om het geloof van lokale gemeenschappen nieuw leven in te blazen en om de interreligieuze dialoog op basis van gemeenschappelijke waarden te bevorderen. ‘Ze herinneren de Kerk ook aan het uiteindelijke doel van de aardse pelgrimstocht naar het toekomstige vaderland.’

Aangepaste datum

Dit jaar wordt de Werelddag van Migranten en Vluchtelingen niet gevierd op de laatste zondag van september, zoals gebruikelijk, maar op zaterdag 4 en zondag 5 oktober. Op die dagen sluit het aan op het programma voor het Jubeljaar, want dan wordt in het Vaticaan ook het Jubileum voor Migranten en Vluchtelingen gehouden.

[Bekijk Jubeljaarprogramma Vaticaan](#)