

Open Kerkendag op 2e Pinksterdag

A promotional poster for 'Open Kerkendag 2025' featuring a silhouette of a church at sunrise, a couple walking in a field, and a compass rose with a church icon. The text 'Open Kerken' is prominently displayed, along with a 'SAVE THE DATE' circle for June 9, 2025.

Open Kerken

SAVE THE DATE
Tweede
Pinksterdag
9 juni
2025

Open Kerkendag 2025
Tweede Pinksterdag | Maandag 9 juni

Ontdek op **Open Kerkendag 2025**, de kracht van stilte, schoonheid en verbondenheid in bijzondere kerkgebouwen door heel Nederland. Onder het thema '**Plekken van Hoop**' nodigen wij je uit om als moderne pelgrim, of gewoon als geïnteresseerde, deze plekken te bezoeken. Laat je inspireren door de rijke geschiedenis, ontmoet nieuwe mensen, en vind hoop in de serene ruimte van kerken die al eeuwenlang een baken van rust en bezinning zijn. Kom binnen en voel je welkom! Voor meer informatie: www.openkerkendag.nl

Volg ons op social media:  /openkerken  /openkerkendag  /openkerkendag

Mede mogelijk gemaakt door onze partners:



Op Tweede Pinksterdag – maandag 9 juni – wordt er een landelijke Open Kerkendag gehouden. De vierde editie van de Open Kerkendag staat in het teken van hoop, het thema van het Heilig Jaar. Het bisdom Roermond nodigt parochies uit om mee te doen en hun ‘plekken van hoop’ open te stellen.

De Landelijke Open Kerkendag is van oorsprong een Brabants initiatief. De bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch werken hier al vanaf het begin aan mee, net als de Protestantse Kerk in Nederland en diverse erfgoedinstellingen. Afgelopen jaren deden ook al enkele kerken in Limburg mee. In het kader van het Heilig Jaar is de katholieke Kerk een ‘beweging van hoop’ gestart. De Open Kerkendag sluit daar naadloos bij aan, omdat alle kerken plekken van hoop kunnen zijn. Natuurlijk zijn veel kerken elk weekeinde open, maar de Open Kerkendag biedt de gelegenheid om ook mensen uit te nodigen die normaal gesproken niet zo snel naar de kerk zouden komen.

Plekken van hoop

Open Kerkendag 2025 biedt de gelegenheid om mensen de kracht van stilte, schoonheid en verbondenheid in kerkgebouwen te laten ontdekken. Onder het thema 'Plekken van hoop' nodigt de organisatie van de Open Kerkendag iedereen uit om als moderne pelgrim, of gewoon als geïnteresseerde, deze plekken te bezoeken. “Laat je inspireren door de rijke geschiedenis, ontmoet nieuwe mensen, en vind hoop in de serene ruimte van kerken die al eeuwenlang een baken van rust en bezinning zijn. Kom binnen, voel je welkom, en laat je hart opnieuw oplichten. Ontdek de plekken waar hoop leeft,” zo valt te lezen op de site van de organisatie.

Beachvlaggen

Op deze site is te zien welke kerken aan de Landelijke Open Kerkendag meedoen. Er staan ook al enkele tientallen kerken in Limburg bij. Nieuwe kerken aanmelden, kan nog. Aansluitend hierbij heeft de 'Beweging van hoop' posters en beachvlaggen laten maken met de tekst 'Dit is een plek van hoop'. Alle parochies krijgen de poster op korte termijn gratis toegestuurd. De vlaggen zijn te koop via onderstaande link.

[Open Kerkendag Bestel vlag plek van hoop Beweging van hoop](#)