



Het Jubelaar of Heilig Jaar 2025 gaat beginnen. Op Kerstavond opent paus Franciscus de Heilige Deur van de Sint-Pieter in Rome. Daarmee begint in de Rooms-katholieke Kerk een bijzonder jaar, dat tot 6 januari 2026 duurt. Ook in het bisdom Roermond zijn er gedurende het jaar extra activiteiten.

Diocesane openingsviering

Nadat de paus op Kerstavond het Heilig Jaar voor de Wereldkerk heeft geopend, volgen er op zondag 29 december aparte openingsvieringen in alle bisdommen. Het Vaticaan heeft hiervoor speciale gebeden

aangereikt. In het bisdom Roermond vindt de diocesane openingsviering plaats op zondag 29 december in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Vanaf 9.15 uur trekt er een korte processie van de Munsterkerk naar de Kathedraal. Daar begint exact om 10.00 uur de eucharistieviering, die ook rechtstreeks door KRO-NCRV op televisie wordt uitgezonden. Hoofdcelebrant is bisschop Ron van den Hout. Alle parochies en kloosters in Limburg zijn gevraagd om een afvaardiging naar deze heilige mis te sturen, zodat het ook echt een viering van het hele bisdom wordt. Ook individuele belangstellenden zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig, behalve priesters of diakens die willen concelebreren. Zij dienen zich vóór Kerstmis aan te melden bij deken [Ed Smeets](#).

Bisschoppelijke brief

Aan de vooravond van de opening van het Heilig Jaar hebben de Nederlandse bisschoppen deze week een herderlijke brief geschreven over het thema 'Pelgrims van hoop'. Volgens de bisschoppen gebeurt er in de maatschappij veel goeds dat het verdient om onder de aandacht gebracht te worden. Ze roepen daarom iedereen op "om in het komende jaar de schijnwerpers te richten op plekken van hoop, op hoopvolle gebeurtenissen in de samenleving en op mensen die hoop uitstralen."

De bisschoppen schrijven verder dat mensen om zich heen dagelijks veel negatieve en sombere verhalen horen over oorlogen, vluchtelingen, sociale ongelijkheid en allerhande crises dichtbij en veraf. "Je zou er pessimistisch van worden. Maar vanuit ons geloof weten we dat dit de verkeerde instelling is," aldus de bisschoppen. Zij wijzen erop dat 'hoop' een heel oud religieus thema is, gebaseerd op het geloof in Christus. "Vertaald naar het leven van alledag betekent dit dat gelovigen mensen mogen zijn die per definitie positief en optimistisch in het leven staan. Het glas is altijd halfvol, nooit halfleeg," aldus de bisschoppen. Zij willen daarom komend jaar een 'beweging van hoop' in gang zetten. Download de volledige herdelijke brief beneden aan dit artikel.

Folder Heilig Jaar

Een Heilig Jaar of Jubeljaar vindt doorgaans maar ééns in de 25 jaar plaats. Het is begrijpelijk dat in de tussenliggende jaren niet iedereen meer helder op het netvlies heeft wat een Heilig Jaar is. De Nederlandse bisdommen hebben daarom een gezamenlijke folder uitgegeven, waarin de belangrijkste aspecten van een Jubeljaar worden uitgelegd. Alle parochies ontvangen deze week een set van deze folders om te verspreiden.

Liturgische teksten en hymne

Om op gepaste momenten in vieringen aandacht te besteden aan het Heilig Jaar heeft de Nationale Raad voor Liturgie een aparte brochure uitgegeven als bijlage bij het altaarmissaal. Deze brochure bevat de vertaling van de drie nieuwe misformulieren die speciaal voor dit Jubeljaar door het Vaticaan zijn uitgegeven. Deze gebeden zijn aangevuld met het eerder verschenen misformulier ter ere van de H. Maagd Maria, moeder van de zalige hoop. De brochure is te bestellen bij de NRL. In opdracht van het Vaticaan is er ook een hymne voor het Heilig Jaar geschreven. Deze is ook in het Nederlands beschikbaar, compleet met de bijbehorende bladmuziek. (Voor download: zie rubriek Liturgie & Kerkmuziek).

Speldjes, vlaggen

Om het Heilig Jaar breder onder de aandacht te brengen zijn er diverse materialen ontworpen, die parochies of andere belangstellenden kunnen bestellen. Zo zijn er reversspeldjes gemaakt met het logo van het Heilig Jaar. Deze zijn voor € 1,- per stuk te koop, met een minimale afname van vijf stuks (exclusief verzendkosten). De speldjes zijn te bestellen bij de Gregoriusvereniging van het bisdom Roermond. Voor bestellingen: zie link beneden aan dit artikel. Er komen ook nog vlaggen en indoorbanieren met het logo om bij kerken op te hangen. Zodra deze beschikbaar zijn, krijgen parochies daarvan bericht.

Overige activiteiten

Bij een Heilig Jaar hoort een bedevaart naar Rome. Het wordt een gezamenlijke bedevaart van alle Nederlandse bisdommen van 26 april tot en met 3 mei. Hiervoor is veel belangstelling, maar er zijn nog plekken vrij. Boeken kan nog net. Er is ook een speciale bedevaart voor jongeren van 25 juli tot en met 6 augustus. Voor wie niet naar Rome kan of wil reizen, is er een speciale jubileumpelgrimage uitgezet in de bisschopsstad Roermond. Groepen of individuele pelgrims kunnen het hele jaar door een route lopen tussen de kerken in het centrum van de stad: Munsterkerk, Christoffelkathedraal, Caroluskapel en de protestantse Minderbroederskerk. In deze kerken kunnen ze aansluiten bij de reguliere vieringen of desgewenst een eigen viering houden. Een routebeschrijving en bezinnende teksten zijn binnenkort beschikbaar. Op zaterdag 30 augustus wordt rond de locatie van het bisdom en het stadspark in Roermond een Bisdomdag gehouden. Het moet een hoopvolle dag worden, waarop allerlei geledingen uit het bisdom bij elkaar kunnen komen.

Meer info

Meer achtergrond informatie over het Heilig Jaar en de hierboven genoemde downloads zijn te vinden via bijgaande buttons.

[Brief bisschoppen](#) [NRL](#) [Bestel speldjes](#) [Romebedevaart](#) [Jubeljaar2025.nl](#) [Themapagina bisdom](#)