

Kostersbijeenkomst op 25 oktober



De religieuze betekenis van het kerkgebouw en het interieur. Daarover gaat het tijdens de jaarlijkse kostersbijeenkomst, die komende woensdag (25 oktober) in Roermond wordt gehouden. Spreker is pastoor Marcus Vankan van het parochiecluster Tabor (Baexem, Heythuysen en omgeving). Alle kosters in Limburg zijn hiervoor uitgenodigd.

Het kerkgebouw is voor kosters hun dagelijks werkterrein. Ze zijn er dus goed mee bekend, zou je denken. Maar is elke koster zich ook bewust van de redenen waarom een kerk ingericht is, zoals die ingericht is? Tijdens zijn presentatie neemt pastoor Vankan de aanwezige kosters mee op een spirituele tocht door het kerkgebouw.

Daarnaast worden er deze middag ook praktische tips gegeven informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van liturgie en kerkmuziek. Uiteraard is er ook gelegenheid om andere kosters te ontmoeten.

De kostersbijeenkomst begint om 14.00 uur en wordt om 16.30 uur afgesloten met een korte vesperdienst. Inschrijven kan nog net: [Aanmelden kostersbijeenkomst](#)