

Maria van Loreto op liturgische kalender



Het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Loreto mag voortaan in de hele Kerk als vrije gedachtenis worden gevierd op 10 december. Paus Franciscus heeft dat besloten. Voorheen werd het feest alleen op bepaalde plekken gevierd.

De verering Onze-Lieve-Vrouw van Loreto is verbonden met de Italiaanse bedevaartplaats Loreto. Hier bevindt zich volgens de traditie het huis waarin de Heilige Familie in Nazareth woonde en dat volgens de legende door engelen naar Italië zou zijn overgebracht.

In de loop van de eeuwen is de devotie tot Onze-Lieve-Vrouw van Loreto altijd sterk verbonden geweest met de Heilige Stoel. Lange tijd viel het heiligdom rechtstreeks onder de paus. Diverse pausen gingen er ook zelf op bedevaart naartoe. De litanie van Maria die doorgaans na de rozenkrans gebeden wordt, staat ook bekend als ‘de litanie van Loreto’. In Limburg zijn diverse kapellen toegewijd aan Maria van Loreto.

Met het bekend maken van de verheffing van de viering van O.-L.-Vrouw van Loreto voor de hele wereldkerk heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten ook de (Latijnse) liturgische teksten gepubliceerd voor de kalender, de mis, het getijdengebed en het martyrologium. De vertaling en goedkeuring ervan in de volkstalen is toevertrouwd aan de afzonderlijke bisschoppenconferenties.

[Liturgische teksten](#)