

## Martelaren van Roermond



De martelaren van Gorcum zijn heel bekend, maar wie weet dat er ook martelaren van Roermond zijn? Min of meer gelijktijdig met die van Gorcum werd ook een tiental religieuzen in het Kartuizerklooster in Roermond vermoord. Sinds enkele jaren wordt herdacht dat zij hun leven voor hun geloof hebben gegeven. Dit jaar gebeurt dat op vrijdag 25 augustus.

De herdenking begint met een eucharistieviering om 18.30 uur in de Caroluskapel. Dit is de voormalige kloosterkapel van de Kartuziers, waar de relieken van de martelaren worden bewaard. De H. Mis wordt opgedragen door plebaan-deken mgr. Rob Merckx van Roermond en pater Joannes Touw van de benedictijnerabdij in Mamelis. De muziek wordt verzorgd door de Schola Sancti Christofori onder leiding van Cyriel Tonnaer. Aansluitend aan de mis vindt een eerbetoon aan de martelaren plaats. Na de koffiepauze houdt pater Touw een voordracht.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De Caroluskapel ligt aan de Swalmerstraat 100 (kantoor bisdom) in Roermond. Gratis parkeergelegenheid is aanwezig.