

Sacramentsdag



Limburg op z'n mooist. Dat is als de processie trekt. Als de fanfare de langzame pas heeft gezet, de communicantjes bloemen strooien en schutters de hemel bescherm, waaronder de priester met het Allerheiligste loopt. Flarden wierook vermengen zich met het geklingel van de belletjes die de komst van 'ons Heer' aankondigen.

Op veel plaatsen in ons bisdom is dit tafereel dezer dagen op zondagmorgen te zien. Op de tweede donderdag na Pinksteren viert de katholieke kerk wereldwijd het feest van Sacramentsdag. In Nederland is het geen vrije dag, maar verplaatst naar de zondag. Komende zondag is dus Processiezondag. En daar waar priesters meerdere parochies moeten bedienen heeft het misschien vorige week als plaatsgevonden of anders volgend weekeinde: maar het seizoen is volop gaande.

Donderdag 15 juni - de eigenlijke Sacramentsdag - zijn in de kathedraal in Roermond maar liefst 21 nieuwe bedienaren van de eucharistie geïnstalleerd. Dit zijn vrijwilligers die in parochies helpen met het uitdelen van de communie of het rondbrengen van de ziekencommunie. Ook een waardevolle traditie rond Sacramentsdag. Net als de momenten van aanbidding die in veel parochies en kloosters worden gehouden.

Meer weten over de achtergrond van Sacramentsdag? [Klik dan hier](#)