

Lezing ‘lernen’ Dag van het Jodendom



De Dag van het Jodendom wordt in ons bisdom deze keer gehouden op zondag 27 januari. Die dag vindt er een themamiddag plaats in het seminarie Redemptoris Mater (foto) in Cadier en Keer. Jochanan Belinfante houdt dan een lezing met als titel ‘Is lernen leren’.

De lezing sluit aan bij het thema van de landelijke Dag van het Jodendom, dat dit jaar over ‘lernen’ gaat. Met dit Jiddische woord wordt bedoeld op het samen lezen en bespreken van teksten uit de Bijbel en de commentaren daarop, zoals dat al eeuwenlang in de Joodse gemeenschap gebeurt.

Belinfante woont momenteel in Venlo, maar hij is oud-voorganger van de synagoge in Tilburg. Hij zal het begrip ‘lernen’, zoals dat in de Joodse gemeenschap wordt verstaan, verder uitdiepen. Daarna gaat rector Stanislaw Kielek van Redemptoris Mater in op de vraag: 'De Heilige Schrift samen lezen en overwegen: 'Wat zeg het aan mij?' Na een korte film over het concert 'Het lijden van de Onschuldigen', dat afgelopen zomer in Berlijn plaatsvond, kunnen alle aanwezigen deelnemen aan ene diner, dat aangeboden wordt door de seminariegemeenschap.

De themamiddag op zondag 27 januari 2019 begint om 14.00 uur en zal tot ongeveer 19.00 uur duren. Het Seminarie Redemptoris Mater ligt aan Blankenberg 1 in Cadier en Keer. In verband met organisatie is aanmelding vooraf noodzakelijk. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 januari 2019 via

[Aanmelden](#)