

Vastenactie 2019 stelt water centraal



**Water
verandert alles!**

VASTENACTIE
BISDOM ROERMOND

De Bisschoppelijke Vastenactie organiseert in 2019 voor de negende keer een pelgrimstocht. Die krijgt dit jaar het motto mee ‘Wandelen over water’. Dit heeft alles te maken met het centrale campagnethema van Vastenactie, waarin komend jaar water centraal staat.

Als plek voor de pelgrimstocht is het gebied rond Weesp gekozen. Ook dat is geen toeval, want de regio onder Amsterdam staat bekend als een waterrijk gebied. De Pelgrimstocht wordt gehouden van donderdag 11 tot en met zaterdag 13 april 2019. Het betreft rondwandelingen die steeds in Weesp beginnen en eindigen. De tocht vertrekt elke morgen om 9.30 uur vanuit het Lichthuis, Waagplein 10 in Weesp.

Handboek Vastenactie

De pelgrimstocht is onder meer bedoeld om Vastenactie breder onder de aandacht te brengen. Afgelopen jaren heeft de wandeling ook diverse keren in Limburg plaatsgevonden. Alle parochies hebben inmiddels van het Missiesecretariaat van het bisdom een handboek Vastenactie gekregen om de campagne voor 2019 voor te bereiden. Daarin speelt komend jaar de toegang tot schoon drinkwater een belangrijke rol. In een groot aantal landen in de wereld is dat geen vanzelfsprekendheid.

[Meer informatie](#)