

Martelaren van Gorcum



Het is dit jaar precies 150 jaar geleden dat de Martelaren van Gorcum – onder wie twee paters uit Weert – werden heilig verklaard. Dit wordt op 8 juli herdacht tijdens een grote bedevaart in Brielle in het bisdom Rotterdam.

De geschiedenis van de Martelaren van Gorcum speelde zich af tijdens de tachtigjarige oorlog. In de strijd tegen Spanje werd in 1572 in Gorcum een groep religieuzen door de Geuzen gevangen genomen en gemarteld. Ze werden onder meer onder druk gezet om hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus af te zweren. Op 9 juli 1572 werden ze in Brielle gedood. Het gaat om een groep van in totaal 23 martelaren. In 1867 werden ze heiligverklaard. Onder hen bevonden zich ook de Franciscaanse paters Jeronimus van Weert en Antonius van Weert.

Meer informatie over de bedevaart is te vinden op www.martelarevangorcum.nl