

Lezing over het Bijbelse boek Spreuken



Kan de oude Bijbelse wijsheid ons vandaag nog helpen om de weg van het goede leven te vinden? Die vraag staat centraal tijdens de najaarslezing over kerk en Jodendom. De lezing wordt op woensdag 31 oktober gehouden in het oude kerkje in Eygelshoven.

Spreuken zijn van alle tijden. Bekend zijn de spreuken van Loesje of de Bond zonder Naam. Maar ook in de Bijbel komen veel spreuken voor. Veel van onze hedendaagse spreekwoorden zijn afgeleid van de Bijbel. Wat voor ideeën hebben de oude wijsheidsleraren over goed leven, en op welke wijze proberen ze hun wijsheid over te dragen op de volgende generaties? Was Jezus Christus de wijsheidsleraar bij uitstek?

Over deze en andere vragen zal bijbeldeskundige Marc Heemels ingaan tijdens de lezing over het boek Spreuken. De lezing is een initiatief van de resonansgroep Kerk en Jodendom in Limburg. Heemels is docent exegese aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Daarnaast is hij pastoor van Eygelshoven, waar tot aan de Tweede Wereldoorlog een kleine joodse gemeenschap leefde. Het programma begint om 14.30 uur en zal tot ongeveer 16.30 uur duren. Locatie is het oude kerkje aan de Kerkberg in Kerkrade-Eygelshoven.

Aanmelden kan online of per telefoon: 0475-386892

[Aanmelden](#)