

Dit weekeinde Musica Sacra



Dit weekeinde vindt in Maastricht het kunstenfestival Musica Sacra plaats. Het thema luidt dit jaar jaar ‘Vergelden Vergeven Verzoenen’. Op het programma staan tal van activiteiten. Een aantal heeft een duidelijke link met kerk en religie. Enkele hoogtepunten op een rij.

'De vier heemskinderen'

'De vier heemskinderen' is een middeleeuws verhaal dat in onze regio speelt. Reynout en zijn drie broers zijn op de vlucht voor Karel de Grote. Ze verstoppelen zich in de Ardennen. De dood van het legendarische paard Beyaart brengt de vijanden tot verzoening. 'De vier heemskinderen' is een familievoorstelling van Toneelgroep Maastricht, herschreven en wordt verteld door Frans Pollux. Hij heeft van een van de oudste Nederlandse literaire verhalen een spannende, eigentijdse familievoorstelling over broederschap en trouw gemaakt. Tijdens de voorstelling klinkt onder meer gregoriaanse zang uit de tijd van Karel de Grote door Schola Maastricht.

'De vier heemskinderen' is een historisch verhaal uit de regio. Opnieuw geïnterpreteerd en uitgevoerd als muziektheaterproductie voor iedereen van 7 jaar of ouder. Te zien op 20, 21 en 22 september

Vergelden vergeven verzoenen

Niet alleen in de familievoorstelling 'De vier heemskinderen' is Schola Maastricht tijdens het festival te

beluisteren. Het ensemble presenteert zich ook in een op zichzelf staand programma met gregoriaanse gezangen. Onder leiding van Hans Heykens geeft de schola een concert in het Bergportaal van de Sint-Servaasbasiliek, op vrijdag 21 september om 23 uur.

Hoogmis O.-L.-Vrouwebasiliek

Op zondag 23 september zingt het Basilicakoor in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek onder leiding van Hans Leenders de 'Missa Lux et origo' van Jiri Strejc. De eucharistieviering begint om 10 uur.

Hoogmis Sint-Servaasbasiliek

Op zondag 23 september zingen de Cappella Sancti Servatii en Vocaal ensemble Silhouet onder leiding van Hans Heykers en Marcel Verheggen aan het orgel de Messe Solennelle van Louis Vierne en Trinity Te Deum van Eriks Esenvalds. Ook deze mis begint om 10 uur.

Gregoriaanse gezangen uit Zuid-Frankrijk

De kerk van de cisterciënzerabdij van Thoronet in de Franse Provence staat bekend om haar fenomenale akoestiek. Die is opvallend genoeg bijna gelijk aan die van de Maastrichtse Sint Servaasbasiliek. Een uitnodiging aan de 'huiszangers' van Thoronet lag dan ook voor de hand. Nog niet eerder waren deze excellente 'Chantres du Thoronet' in Nederland te beluisteren. Hun programma gaat over pelgrimage als boetedoening om vergeving en verzoening te verwerven.

Chant grégorien sur les chemins de Compostelle (Gregoriaanse gezangen op de weg naar Santiago), Les Chantres du Thoronet onder leiding van Damien Poisblaud: zaterdag 22 september 12.15 Sint Servaas.

[Meer informatie en kaartverkoop](#)