

Gebedsprentjes Paulus VI en Oscar Romero



In de serie heiligenprentjes van het bisdom Roermond zijn twee nieuwe exemplaren verschenen: van paus Paulus VI en aartsbisschop Oscar Romero.

Aanleiding is de heiligverklaring van beiden op zondag 14 oktober aanstaande. Tijdens dezelfde plechtigheid wordt ook de Duitse zuster Katharina Kasper heilig verklaard. Zij is de stichteres van de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus, die onder meer een klooster in Geleen hebben.

Op de prentjes van Paulus VI en Romero staan naast een afbeelding ook een gebed en een korte biografie. Van de prentjes wordt komende week een kleine hoeveelheid naar alle parochies en kloosters in Limburg gestuurd. Nabestellingen zijn mogelijk: [Nabestelling plaatsen](#)