

Musica Sacra in Maastricht



‘Vergelden, vergeven, verzoenen’ Dat is dit jaar het thema van kunstenfestival Musica Sacra dat van 20 tot en met 23 september in Maastricht wordt gehouden. Het is een festival rond sacrale muziek en andere kunstuitingen zoals, film en beeldende kunst.

Thema's als onrecht, wraak, genoegdoening en vergeving staan dit jaar centraal tijdens de concerten, uitvoeringen, lezingen, wandelingen, multimedia-presentaties, kerkdiensten en exposities. Een van de hoogtepunten van het programma is ongetwijfeld de uitvoering van diverse gregoriaanse werken door het New York Polyphoykwartet op zaterdag 22 september in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. Dit is slechts één highlight.

[Bekijk het hele programma op de site van Musica Sacra](#)