

Kennismakingsdag met grootseminarie



Op donderdag 3 mei houdt het grootseminarie Rolduc een kennismakingsdag voor (jonge) mannen die over een roeping tot het priesterschap nadenken. Ze kunnen dan een hele dag met de seminariegemeenschap meelopen.

De kennismakingsdag begint met het ochtendgebed, de meditatie en het vieren van de eucharistie. Na het ontbijt is er gelegenheid om één van de colleges als gasthoorder bij te wonen. Tijdens de pauzes en bij de maaltijden ontmoeten de deelnemers de studenten die op Rolduc leven en wonen. In de middag is er ruimte voor een persoonlijk gesprek met de rector en de verkenning van het eeuwenoude abdijcomplex. Om 17.00 uur bidt de gemeenschap het avondgebed met aansluitend een korte aanbidding van het Allerheiligste. De dag wordt besloten met de gezamenlijke avondmaaltijd.

Omdat deze kennismakingsdag al om 06.50 uur in de Abdijkerk begint, is het mogelijk dat de deelnemers de avond van tevoren (woensdag 2 mei) arriveren en in het seminarie logeren. In het kader van de roepingenpastoraal wordt deze dag gratis aangeboden. Voor meer informatie en aanmelding: [e-mail](#)

Foto: John Peters