

Overleden priester en diaken in bisdom



Op 1 maart overleed in Roermond op 91-jarige leeftijd oud-pastoor **Wilhelmus (Wim) Beenders** van Munstergeleen. Hij werd op 11 april 1926 in Roggel geboren en ontving op 29 maart 1952 zijn priesterwijding. Vervolgens werd hij tot kapelaan benoemd in achtereenvolgens de H.-Jozefparochie in Tegelen (1952), de H.-Hartparochie in Venlo (1958) en de H.-Geestparochie in Roermond (1962). In 1971 volgde zijn benoeming tot pastoor van de H.-Pancratiusparochie in Munstergeleen. Dat bleef hij tot hij in 1992 met emeritaat ging. Vanuit die positie assisteerde pastoor Beenders als priester bij de zusters Elisabethinnen van 't Stift en bejaardentehuis 'Hooganstel' in Kerkrade. De laatste jaren woonde hij weer in Roggel. Pastoor Beenders werd op 8 maart op het kerkhof van Roggel begraven.

Op 12 maart overleed in zijn geboorteplaats Wessem diaken **Pierre Gielen**. Hij werd op 17 september 1934 geboren en trad op 16 maart 1968 in het kerkelijk huwelijk met mevrouw A. Soons. Op 21 november 1998 ontving hij in Roermond de diakenwijding. Vervolgens was hij diakenassistent van de H.-Servatiusparochie in Nunhem en sinds 2003 tevens van de H.-Aldegundisparochie in Buggenum en de H.-Martinusparochie in Horn. In 2006 ging hij met emeritaat. Diaken Gielen werd op 16 maart op de r.-k. begraafplaats in Wessem begraven.clav