

Bedevaarten naar Banneux



Verstopt tussen de heuvels van de Belgische Ardennen ligt Banneux. Niet meer dan een gehucht. Maar sinds Maria hier 85 jaar geleden verscheen aan Mariette Beco wereldberoemd als bedevaartsoord.

Caritas Banneux Bisdom Roermond biedt samen met het Huis voor de Pelgrim meerder keren per jaar dagtochten en meerdaagse bedevaarten naar Banneux. De meerdaagse triduumen zijn ook geschikt voor mindervaliden of mensen die zorg nodig hebben.

Tijdens het verblijf in Banneux wordt een volledig verzorgd Nederlandstalig programma aangeboden, begeleid door eigen priesters en diakens. De bedevaarten naar Banneux vinden plaats van 1 – 5 juni en van 28 september – 2 oktober. De dagtochten zijn op 16 mei en 10 oktober. Bel voor meer informatie naar het Huis voor de Pelgrim: 043-3215715 of mail: of kijk op

[Mail](#) [Meer info](#)