

Overleden priesters in afgelopen weken



Op 23 december is in Thorn oud-pastoor **Hub Meijs** overleden. Hij werd op 15 december 1929 in Munstergeleen geboren en ontving op 26 maart 1955 de priesterwijding. Vervolgens was hij achtereenvolgens kapelaan in de parochies H. Callistus in Neerbeek (1955-1960), HH. Monulphus en Gondulphus in Berg en Terblijt (1960-1965), H. Geest in Heerlen (1965-1969) en H. Martinus in Born (1969-1975). In 1975 werd hij benoemd tot pastoor van de H. Jacobusparochie in Roosteren en in 1986 tot pastoor van de parochie HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus in St. Odiliënberg. Van 1988 tot en met 1997 was hij pastoor van de H.-Jozefparochie in America, waarna hij met emeritaat ging. Vanuit dit emeritaat werd hij een jaar later priester-assistent van de parochies H. Michael in Thorn en H. Medardus in Wessem. Pastoor Meijs werd op 29 december op het kerkhof naast de kerk van Thorn begraven.

Op 31 december is in Gulpen oud-rector **Giel Kroonen** overleden. Hij werd op 16 oktober 1928 in Reijmerstok geboren en ontving op 17 maart 1956 zijn priesterwijding. Vervolgens werd hij benoemd tot kapelaan in achtereenvolgens: de H.-Catharinaparochie in Ulestraten (1956), de H.-Remigiusparochie in Schimmert (1960) en de parochie H. Johannes Evangelist in Hoensbroek (1970). In 1974 werd hij benoemd tot rector van de verpleegkliniek (nu Sevagram) in Heerlen. Deze functie bleef hij uitoefenen tot aan zijn emeritaat in 1988. Daarna bleef hij zijn priesterlijke diensten nog diverse jaren in Gulpen aanbieden. Rector Kroonen werd op 6 januari in Eijsden gecremeerd.