

Verspreiding Vredeslicht vanuit Roermond



Op de vooravond van de vierde zondag van de Advent (zaterdag 23 december) wordt tijdens een eucharistieviering in de O.-L.-V. Munsterkerk in Roermond de jaarlijkse Vredeslichtactie gehouden. Vervolgens kan het licht in de laatste dagen voor Kerstmis door heel Limburg verspreid worden.

Het Vredeslicht wordt jaarlijks in Bethlehem ontstoken en daarna door kinderen – met name scouts over de hele wereld verspreid. De paus heeft het Vredeslicht al meerdere jaren in ontvangst genomen. Sinds enkele jaren sluit ook het bisdom Roermond zich bij de Vredeslichtactie aan. Ook dit jaar wordt door een aantal Nederlandse scouts het Vredeslicht uit Bethlehem in Wenen opgehaald en naar Nederland gebracht, waar het verder wordt doorgegeven door scoutinggroepen. Ook veel Limburgse scoutinggroepen doen mee aan de verspreiding van het Vredeslicht, dat vervolgens met Kerstmis in de nachtmissen weer verder doorgegeven kan worden.

Op 23 december wordt het Vredeslicht tijdens de eucharistieviering van 18.00 uur de Roermondse Munsterkerk binnengedragen en vervolgens doorgegeven aan belangstellenden. Vertegenwoordigers van parochies kunnen hieraan deelnemen om het vuur op te halen en mee te nemen naar hun eigen kerk. Desgewenst kunnen priesters tijdens de viering concelebreren.

[Aanmelden](#)

[Meer suggesties gebruik Vredeslicht in parochie](#)