

## Waarschuwing voor ‘bedelmails’ missie



**Het bisdom, parochies en kloosters ontvangen regelmatig e-mails van religieuzen of priesters uit zuidelijke landen die om een bijdrage voor een missieproject vragen.**

Helaas betreft het heel vaak nepmails en gaat het om niet-bestaande projecten. De mensen die als ‘missionaris’ ondertekenen zijn dat vaak niet en bestaan soms niet eens. Het zijn nepnamen.

Het Missiebureau van het bisdom waarschuwt om niet op deze berichten te reageren en zeker niet zomaar geld over te maken. Beter is het om de mail door te sturen naar het Missiebureau, dat vervolgens uitzoekt of het om een serieuze aanvraag of om een poging tot oplichting gaat. De eigen projecten van het Missiebureau verlopen altijd via persoonlijke contacten in Afrikaanse en Aziatische landen en met toestemming van de plaatselijke bisschop.