

Dankwoord emeritus-bisschop



Bij mijn afscheid als bisschop van Roermond mocht ik onlangs vele blijken van dank en waardering ontvangen. Ik ben daardoor diep geraakt. U heeft mij verrast, gesterkt en bevestigd. Het is nu mijn beurt om aan u allen dank te zeggen.

Hoe kan dat beter dan met een citaat uit de Heilige Schrift. Naar de woorden van Paulus uit zijn Romeinenbrief (16, 19 – 20) zeg ik van harte:

Ik ben vol blijdschap over u en zie graag dat u de wijsheid hebt om het goede te blijven doen en dat u standhoudt tegen het kwaad. De genade van onze Heer Jezus Christus, wiens geboorte wij binnenkort, weer mogen vieren, zij met u.

Ik wens u een Zalig Kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar.”

+ Frans Wiertz,
emeritus-bisschop van Roermond