

VOMMMM-parochies nu gefuseerd



De zes parochies in de kop van het dekenaat Venray die bekendstaan als de VOMMMM-parochies zijn per 1 januari gefuseerd tot één nieuwe parochie.

Het gaat om de parochie H. Antonius Abt in Mook, H. Johannes de Doper in Ottersum, Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand in Milsbeek, HH. Lambertus en Brigida in Middelaar, Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten in Molenhoek en de H. Antonius Abt in Ven-Zelderheide.

De zes parochies werkten al vele jaren samen in een federatie en hebben ook al jaren één kerkbestuur en één pastoor. Met ingang van 1 januari zijn ze samengevoegd tot één nieuwe parochie. De officiële naam van de parochie is: R.-K. Parochie H. Antonius Abt. De kerk met dezelfde naam in Mook (*foto*) is aangewezen als parochiekerk. De andere kerken in de fusieparochie blijven vooralsnog gewoon in gebruik.