

Jubileumhymne Heilig Jaar



Speciaal voor het Heilig Jaar is er een hymne geschreven die door zangkoren of kerkgangers makkelijk geleerd kan worden. Het zou mooi zijn als in de loop van het jaar de hymne ook in de parochies in Limburg gezongen kan worden.

De hymne is internationaal, maar er is voor Nederland en Vlaanderen een Nederlandstalige versie gemaakt. De oorspronkelijke tekst is van Pierangelo Sequeri, de Nederlandstalige bewerking van Bas Suikerbuijk. De bladmuziek van Francesco Meneghello is te downloaden.

Refrein:

Vlam van liefde, hoop die ons doet leven,
hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.
Gij, de bron van vred'en eeuwig leven,
laat ons veilig voortgaan aan uw hand.

1. Alle landen, volkeren en talen
die in nacht en duisternis verdwalen,

zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken.
Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten.

2. Goede God, geduldig, vol erbarmen,
toon uw trouw aan kleinen en aan armen.
Bron van hoop, Gij scheidt een nieuwe aarde.
Zend uw Adem, God, laat ons niet verharden.

3. Onze ogen zien de nieuwe morgen.
Gij komt nader, houdt U niet verborgen,
zendt ons uit: 'Verkondigt allerwegen:
Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!'

[Download bladmuziek](#)