

Nieuwe brief over katholiek onderwijs

Katholiek onderwijs in een pluriforme samenleving

**Brief over waarden
voor het katholiek
onderwijs in
Nederland**

‘Katholiek onderwijs in een pluriforme samenleving’. Dat is de titel van de derde onderwijsbrief van de bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs in de Nederlandse kerkprovincie. De brief gaat in op de vraag: wat maakt een school katholiek?

‘Wereldwijd is één van de uitgangspunten van katholiek onderwijs dat het open staat voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing,’ zo is in de brief te lezen. ‘Katholiek onderwijs is een dienst aan de samenleving. Veel katholieke scholen hebben mensen opgeleid die nooit katholiek zijn geworden, maar die hun leven lang waardering hebben gehouden voor de katholieke cultuur en waarden die hen hebben gevormd.’

De nieuwe onderwijsbrief is onderdeel van een reeks. Vorig jaar verscheen de eerste onder de titel ‘Hoopvol, solidair en vreedzaam’ en in de eerste helft van dit jaar de tweede brief met als titel ‘Waardevol en sociaal’. Deze brieven zijn bestemd voor iedereen die werkzaam is in het katholiek onderwijs: leerkrachten en docenten, bestuurders, conciërges en andere medewerkers zowel in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Iets breder is de inhoud op de hele gemeenschap rond de scholen gericht, daar horen ook studenten, leerlingen en hun ouders bij.

[Download onderwijsbrief](#)