

Thema Dag van het Jodendom: Op weg



‘Op weg.’ Dat is het thema voor de Dag van het Jodendom op 17 januari 2025. Zowel voor het christendom als voor het jodendom is ‘op weg’ een belangrijk thema. De Bijbel spreekt over Abraham die op weg gaat en over de uittocht uit Egypte. Daarnaast noemt de Bijbel pelgrimeren als een vorm van ‘op weg gaan’ die in het jodendom en het christendom nog steeds voorkomen.

Volgend jaar is in de katholieke Kerk ook een Jubeljaar, waarin gelovigen als ‘pelgrims van hoop’ op weg gaan. Daarnaast viert de Kerk in 2025 dat zij zestig jaar geleden met de concilieverklaring Nostra Aetate een nieuwe weg insloeg in haar relatie met het jodendom. De organisatie van de Dag van het Jodendom zegt dat ‘deze dag een goed moment is om als Joden en katholieken te spreken over de weg van ontmoeting en dialoog, in de jaren die achter ons liggen en de jaren die nog gaan komen. Ook in die zin zijn we nog steeds ‘op weg’.

De jaarlijkse Dag van het Jodendom op 17 januari in de Rooms-Katholieke Kerk is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De Dag van het Jodendom wordt inhoudelijk ondersteund vanuit de Begeleidingscommissie Jodendom en de KRJ, de Katholieke Raad voor het Jodendom. In het bisdom Roermond organiseert de ‘Resonansgroep Jodendom en Katholieke Kerk in Limburg’ jaarlijks een activiteit op of rond deze datum.

Meer informatie op www.dagvanhetjodendom.nl