

Oude Limburgse gebruiken & volksgeloof



In de cursusreeks ‘Liturgische vorming’ staan dit seizoen oude Limburgse gebruiken en volksgeloof centraal. Vormen zij het einde van een tijdperk of bieden ze nieuwe kansen? Dat is de vraag die in zes bijeenkomsten wordt gesteld. De cursus wordt gegeven op twee locaties: in Gulpen en in Venray.

Processies door het veld of over straat, kruidenboeket of palmtak, het zegenen van alles wat los of vastzit, wijwater, wierook, paaseieren en driekoningenkoek, carnaval en oogstdankfeest, ijsheiligen, Hubertusmarkten en paardenzegeningen. Vanouds hangt de rijke Limburgse cultuur van katholieke volksgebruiken aan elkaar. Veel dreigt te verdwijnen. Soms is dat niet erg en heeft het zijn tijd gehad. Van andere zaken zou je je kunnen afvragen of ze niet afgestoft en opnieuw zinvol ingezet kunnen worden als vertrekpunt van een missionaire kerk.

Na de bijeenkomsten liturgische vorming van de voorbije jaren in Gulpen en Venray, vinden er dit seizoen weer twee keer zes bijeenkomsten op zaterdagmiddagen plaats. Daarin gaat het deze keer over deze oude gebruiken als leerpunt en inspiratie voor geloven in deze tijd.

Data Gulpen: 19 oktober, 2 november, 7 december van 13.30-15.00 u

Data Venray: 28 september, 16 november, 30 november van 14-15.30 u

De data voor het voorjaar van 2025 volgen nog!

Locatie:

Gulpen: Parochiehuis Kapelaan Pendersplein 10 in Gulpen

Venray: Grote Kerk Mgr. Goumansplein in Venray

Aanmelding:

Deelname kan aan alle zes de bijeenkomsten of aan afzonderlijke middagen. Kosten € 5 per bijeenkomst ter plekke te voldoen

[Aanmelden](#)