

Katern: Hoop en leef met de schepping



Van 1 september (wereldgebedsdag voor de schepping) tot en met 4 oktober (feestdag Sint-Franciscus) is het de ‘periode van de schepping’. De Kerk viert dan de goedheid van de schepping. Paus Franciscus heeft deze periode ingesteld om mensen zich bewust te laten worden van het wonder van de schepping en de gevaren die natuur en klimaat bedreigen.

In kerken over de hele wereld wordt in deze periode stilgestaan bij de schepping. Het thema van de Scheppingsperiode 2024 is: ‘Hoop en leef met de schepping’, met als bijpassende Bijbeltekst Romeinen 8,19-25. Deze tekst beschrijft de aarde als een zuchtende moeder tijdens haar bevalling (Romeinen 8,22). Tegelijkertijd leert een ander deel van de tekst dat er ook hoop is op een beter toekomst. Hopen betekent in Bijbelse context niet stilstaan, maar streven naar nieuw leven te midden van de strijd.

De Laudato-Si'-alliantie Nederland heeft voor de ‘periode van de schepping’ een inspiratiegids/liturgisch katern uitgegeven met liturgiesuggesties voor de zondagen in september. Parochies kunnen deze gebruiken om in vieringen aandacht te besteden aan de rol van de schepping. Ook worden parochies, kloosters en andere groepen uitgenodigd om zelf een activiteit te organiseren of aan te haken bij activiteiten van anderen.

[Download inspiratiegids](#)

[Download boodschap paus](#)