

Open Kloosterdag op zondag 9 juni



Het leven in een klooster spreekt tot de verbeelding. Religieuzen wijden hun hele leven aan God. Vanwege de stilte en de bijzondere sfeer in een gemeenschap trekken veel mensen zich graag een paar dagen terug in een klooster. Voor wie die mogelijkheid niet heeft, maar wel graag kennis wil maken met het kloosterleven wordt op zondag 9 juni weer een Open Kloosterdag gehouden.

Enkele tientallen kloosters in het hele land openen dan hun deuren. De zusters, paters en broeders nodigen van harte uit voor een bezoek. Zij vertellen hun verhaal: wie zij zijn, wat zij doen en waarom ze kiezen voor een leven in dienst van God en mensen. En ze luisteren ook graag naar het verhaal van de bezoekers. Het thema van de Open Kloosterdag luidt daarom: Wat is jouw verhaal?

Limburg

Ook enkele Limburgse kloosters doen aan deze dag mee. Dit zijn in ieder geval: de paters camilianen in Roermond, de zusters Onder de Bogen in Maastricht, de benedictijnen in Vaals (Mamelis), de liefdezusters van het Kostbaar Bloed op de Windraak (Sittard) en de kleine zusters van de H. Joseph in Heerlen. Hier kunnen nog andere kloosters bij komen. Meer informatie over de locaties en de programma's is vanaf mei te vinden op de speciale website van de Open Kloosterdag.

[Open Kloosterdag](#)