

Vastenactie '24 van start



Even minderen voor een ander

VASTENACTIE

De weken tussen Aswoensdag en Pasen zijn een tijd van bezinning. Het is ook een tijd om stil te staan bij mensen elders in de wereld, die veel minder hebben dan wij. De campagne van Vastenactie laat parohianen dit jaar kennismaken met Thandekile uit Zimbabwe. De jonge weduwe staat voor grote uitdagingen om met haar kinderen te overleven. Door lange droge periodes, afgewisseld met heftige regenval en overstromingen, is het verbouwen van groente veel moeilijker geworden.

Het thema van Vastenactie 2024 – klimaatverandering en voedselzekerheid – is voor Thandekile en haar gezin dagelijkse realiteit. Zij wonen in de provincie Masvingo. De droge periodes worden langer en heter en dan is het moeilijk om voldoende groente te verbouwen. De natte periodes zijn kort en hevig. Zo hevig, dat de regens grote overstromingen veroorzaken.

Vastenactie wil met haar bijdrage het gezin van Thandekile en andere kwetsbare families in het gebied ondersteunen. Onder andere door waterpunten met pompen aan te leggen, de boeren te leren hoe ze hun land effectiever kunnen bewerken - denk aan het gebruik van een zadenbank en het telen van inheemse rassen die

beter tegen het lokale klimaat kunnen - en ze noodzakelijke materialen geven. Daarnaast worden de families extra middelen van bestaan geboden, bijvoorbeeld door een aantal groepen naailes te geven.

Tijdens deze vastenperiode willen parochies even minderen voor een ander. Zelf een stapje terug doen om wat we daarmee uitsparen te delen met Thandekile en andere families. Steun Vastenactie.

[Missiebureau](#)