

Overleden geestelijken afgelopen periode



De afgelopen periode zijn de volgende priesters en diakens in ons bisdom overleden:

Oud-rector Dré Dekkers C.M.

Op 8 februari is in Panningen pater Dré Dekkers C.M. op 84-jarige leeftijd overleden. De uitvaart is vrijdag 16 februari om 11.00 uur in Panningen. Adrianus Petrus Maria (Dré) Dekkers C.M. werd op 25 mei 1939 in Princenhage geboren. Op 21 september 1959 trad hij in bij de Congregatie der Missie (lazaristen). Op 19 maart 1966 werd hij tot priester gewijd in Panningen. Na zijn wijding vertrok hij naar Guatemala waar hij tot 1976 werkzaam was in de zielzorg. Na zijn terugkeer in Nederland werd hij werkzaam in de basiszielzorg in verschillende Brabantse parochies. Met ingang van 1 januari 1993 werd pater Dekkers benoemd tot rector van verpleeghuis Sint-Martinus in Weert. Deze functie vervulde hij tot 2002, waarna hij eervol ontslag kreeg. De uitvaartdienst is in de kapel van het Missiehuis Sint-Jozef in Panningen. Aansluitend vindt de crematie plaats in het crematorium in Blerick-Venlo.

Oud-pastoor Paul Pisters van Montfort

Op woensdag 7 februari is in Montfort oud-pastoor Paul Pisters van de H. Catharinaparochie aldaar overleden. Pisters is 90 jaar geworden. Paul Johan Gerard Pisters werd op 24 oktober 1933 in Voerendaal geboren. Zijn priesterwijding was op 2 april 1960 in Roermond. Met ingang van 21 juli 1960 werd hij benoemd tot kapelaan van de parochie O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Koningsbosch en met ingang van 6 juli 1970 tot kapelaan van de parochie H. Gregorius de Grote in Brunssum. Met ingang van 1 november 1977 werd Pisters benoemd tot pastoor van de parochie H. Catharina in Montfort. Hij zou dat meer dan 40 jaar blijven. Tevens

was hij van 1 januari 2004 tot 15 juli 2005 administrator van de parochie O.-L.-Vrouw Moeder der Heilige Hoop in Maria-Hoop. Per 1 november 2018 kreeg pastoor Pisters eervol ontslag en ging hij met emeritaat. Wel bleef hij zijn priesterlijke diensten nog geruime tijd in Montfort aanbieden. De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 17 februari om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Catharina in Montfort. Daarna wordt hij begraven op het parochiekerkhof in Montfort

Oud-pastoor Gerard van den Beuken o.m.i.

Op vrijdag 2 februari is pater Gerard van den Beuken o.m.i. (85) overleden. Hij was onder meer oud-pastoor van Berg aan de Maas en Hulsberg en oud-districtsoverste van zijn congregatie. Gerardus Theodorus (Gerard) van den Beuken o.m.i. werd op 17 maart 1938 geboren in Sevenum (Kronenberg). Na toetreding tot de missionarissen oblaken van Maria vond zijn priesterwijding plaats op 26 december 1963 in Gijzegem (B). Met ingang van 1 augustus 1966 werd pater Van den Beuken benoemd tot kapelaan van de parochie H. Gulielmus in Maastricht. Na vijf jaar hier gewerkt te hebben, ging hij vanaf 1 januari 1971 aan de slag als rector van Huize Watersleyde in Sittard (Leyenbroek). Met ingang van 1 maart 1985 werd Van den Beuken benoemd tot pastoor van de parochie H. Michaël in Berg aan de Maas. Vervolgens werd hij met ingang van 1 januari 1993 benoemd tot pastoor van de parochie H. Clemens in Hulsberg. Van 1 maart tot 1 oktober 1995 en van 1 oktober 1996 tot 1 maart 1997 was hij tevens administrator (waarnemend pastoor) van de parochie H. Stefanus in Wijnandsrade. Per 1 januari 2006 kreeg pater Van den Beuken eervol ontslag als pastoor vanwege zijn benoeming tot districtsoverste van zijn congregatie in Nederland en tot lid van het dagelijks bestuur van zijn congregatie voor Nederland, Vlaanderen en Wallonië. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 10 februari in de parochiekerk van de H. Clemens in Hulsberg. Daarna is hij begraven bij zijn medebroeders op de algemene begraafplaats aan de Wissengrachtweg in Hulsberg.

Oud-pastoor Harrie Maessen C.M.

In het Missiehuis van zijn congregatie in Panningen is op vrijdag 26 januari pater Harrie Maessen C.M. overleden. Hij was onder meer pastoor in Meerssen, Baexem, Linne, Brachterbeek en Buchten. Hendricus Antonius (Harrie) Maessen C.M. werd op 4 juli 1936 geboren in Helden. Op 21 september 1957 trad hij in bij de Congregatie der Missie (lazaristen). In 1965 vertrok hij naar Indonesië, waar hij tot 1983 werkzaam was in de zielzorg. Terug in Nederland werd pater Maessen met ingang van 1 oktober 1983 benoemd tot pastoor van de parochie H. Jozef Arbeider in Meerssen. Per 1 maart 1986 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Johannes de Doper in Baexem en vervolgens met ingang van 12 augustus 2000 tot pastoor van de parochie H. Martinus in Linne. Dit bleef hij tot 1 augustus 2001. Per 12 augustus 2000 werd hij tevens pastoor van de parochie H. Hart van Jezus in Brachterbeek. Met ingang van 1 januari 2003 werd hij pastoor van de parochie H. Catharina in Buchten. Deze functie vervulde hij tot 15 juli 2005, waarna hij eervol ontslag kreeg en met emeritaat ging. De plechtige uitvaartdienst van pater Maessen vond plaats op zaterdag 3 februari in de kapel van het Missiehuis Sint-Jozef in Panningen. Daarna is hij ter ruste gelegd op de begraafplaats Heiderust in Panningen.

Emeritus-diaken Sjra Lomme

In hospice Bronnerhof in Born is op 23 januari emeritus-diaken Sjra Lomme overleden. Hij was een van de eerste permanent-diakens in ons bisdom. Gerardus Marinus Maria (Sjra) Lomme werd op 14 augustus 1940 in Guttecoven geboren. Op 7 februari 1981 ontving hij in Roermond de diakenwijding. Met ingang van 8 februari

van dat jaar werd hij benoemd tot diaken-assistent van de parochie H. Nicolaas in Guttecoven. Dit ambt bleef hij uitoefenen tot 1 januari 2012. Toen kreeg hij eervol ontslag uit dit ambt en ging hij met emeritaat. De plechtige uitvaartdienst was op maandag 29 januari in de parochiekerk van de H. Nicolaas in Guttecoven, waarna hij is begraven op het parochiekerkhof aldaar.