

Leven met psalmen II



Dit voorjaar zijn er opnieuw drie bijeenkomsten gepland waarin de wereld en de cultuur van de psalmen worden voorgesteld en toegelicht. Daarbij wordt veel nadruk gelegd op verklaring van de tekst en de betekenis van psalmen voor ons hier en nu, binnen en buiten de kaders van liturgie en kerkmuziek.

De 150 psalmen zijn eeuwenoude wereldliteratuur en vormen een rode draad in liturgie en kerkmuziek. Tegelijkertijd zijn psalmen de eigen gebedsteksten van het volk van God, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Wie ze leest, bidt, zingt, erbij mediteert, ziet zijn hele leven langskomen. Immers alles wat zich kan voordoen in het leven en de wereld van de mens is terug te vinden in deze 150 teksten. Maar tegelijkertijd verkondigt datzelfde psalmboek ons ook dat niets helemaal buiten God om gaat.

De drie bijeenkomsten worden dit voorjaar twee keer aangeboden: in Gulpen en Venray. Belangstellenden mogen zelf kiezen welke plek voor hen het beste past. Voorkennis van psalmen of bijbel is niet vereist, iedereen is welkom! Er wordt een bijdrage van € 5,- per keer gevraagd!

De data van 2024 zijn hier te vinden:

Zaterdag 17 februari, 9 maart, 20 april 2024

13.30 uur – 15.00 uur Parochiezaal Gulpen

Zaterdag 24 februari, 16 maart, 13 april 2024
14.00 uur – 15.30 uur Grote Kerk Venray

[Aanmelding](#)

[Website Gregoriusvereniging](#)