

Katholieke Jongerendag



Welkom Thuis. Onder dat motto wordt op zaterdag 4 november in Veenendaal na een paar jaar afwezigheid weer een landelijke Katholieke Jongerendag gehouden. Het motto slaat deels op de jongeren die deze zomer deelnamen aan de WJD in Lissabon. Maar het is ook een uitnodiging aan alle gelovige jongeren om van hun kerk een thuis te maken.

Parochies zijn bij deze uitgenodigd om de jongeren tussen 16 en 30 jaar die in hun kerk actief zijn op het bestaan van deze Katholieke Jongerendag (KJD) te wijzen en als dat mogelijk is met een groep in te schrijven. “We mogen thuiskomen bij God, maar ook bij elkaar,” zo schrijft de organisatie van de KJD op haar website. “We mogen een plaatselijke gemeenschap opbouwen binnen de wereldkerk. Een plek waar jij en andere jongeren zich thuis voelen.”

Deze dag bestaat uit een afwisselend programma met vieringen en muziek en nationale en internationale sprekers. Ook zijn er verschillende workshops en gedurende de hele dag is er gelegenheid voor gebed, stilte en persoonlijke momenten met God. De KJD wordt afgesloten met het optreden van een artiest.

[Meer info en aanmelden](#)