

Jongeren opleiden tot ‘groen’ rolmodel



Gelovige jongeren krijgen komend studiejaar de kans om zich te ontwikkelen tot ‘groene’ rolmodellen. De Laudato Si' Alliantie Nederland en Micha Nederland bieden acht cursusdagen aan, waarin gelovige jongeren tussen 18 en 30 jaar zich kunnen verdiepen in allerlei onderwerpen rondom klimaat en persoonlijk leiderschap. Parochies kunnen komend schooljaar jongeren afvaardigen voor deze zogeheten Jona Jaaropleiding.

Het thema klimaatverandering bespreekbaar maken in parochies. Dat is één van de doelen van de initiatiefnemers. Uit onderzoek naar kerkgaande jongeren blijkt namelijk dat ruim 80 procent van de jongeren zich zorgen maakt over klimaatverandering en milieuvervuiling, terwijl maar één op de tien jongeren ervan overtuigd is dat kerkleiders zich zorgen maken. Harmen Niemeijer, directeur Micha Nederland zegt: “Kerkgaande jongeren missen rolmodellen. En kerkleiders willen de thematiek wel bespreekbaar maken, maar ze weten niet hoe ze dat op een opbouwende manier kunnen doen. Met de Jona Jaaropleiding komen we tegemoet aan de behoefte van beiden.”

Programma

De deelnemende jongeren gaan aan de slag met thema's als roeping, integral mission, leiderschap, bewegingsopbouw, ondernemerschap, lobby, activisme en storytelling. Ze ontmoeten inspirerende christelijke leiders en komen hierdoor terecht in een actief en inspirerend christelijk netwerk. Ook gaan ze aan de slag met opdrachten die passen bij hun eigen interesses en talenten, begeleid door een coach. Aan het einde van het jaar krijgen de jongeren een certificaat. Niemeijer: “Je kunt het vergelijken met de landelijke BKB-academie, maar dan voor christelijke wereldverbeteraars.”

Geloof

Het christelijke geloof speelt een belangrijke rol in de Jona Jaaropleiding. Daan Savert van de Laudato Si' Alliantie: “Wanneer je je laat raken door onrecht en ecologische crises, heb je hoop nodig. Vanuit het christelijk perspectief is hoop een deugd. Zo'n deugd komt je niet aanwaaien, maar moet je met vallen en opstaan oefenen.

Ook moet je naar de bron van jouw hoop: uit welke bron put je? Waar haal je hoop en inspiratie vandaan? Hoe houd je het vol? We kijken ernaar uit om daar samen met de jongeren over na te denken.”

Waarom Jona?

De jaaropleiding is vernoemd naar de profeet Jona, omdat hij een lastige opdracht kreeg van God. Savert: “Jona vluchtte van zijn verantwoordelijkheid en had last van zijn eigen veroordelende gedachten. Hij wilde dat de wereld (Ninevé) zou veranderen, maar hij moest zelf ook veranderd worden. Dit geldt voor iedereen die geloofwaardig wil werken aan een hoopvolle toekomst.”

De katholieke Laudato Si’ Alliantie promoot de visie van paus Franciscus op de milieu- en klimaatproblemen en sociaal onrecht. Voorzitter van de alliantie is bisschop Gerard de Korte van Den Bosch. Micha Nederland is een netwerk van protestants-christelijke organisaties, die net als de profeet Micha kerken wijzen op hun opdracht om maatschappelijke thema’s die raken aan recht en onrecht bespreekbaar te maken.

[Meer info en aanmelden](#)