

'Liever rentmeester dan penningmeester'



“Natuurlijk heeft elk kerkbestuur een penningmeester, maar het zou beter zijn om over een rentmeester te spreken. Dat drukt veel beter uit waar het in de Kerk om gaat.” Dat zegt algemeen-econoom Frank Hamers van het bisdom Roermond. “Een penningmeester zorgt ervoor dat de kas klopt. Maar kerkbesturen hebben een verantwoordelijkheid die veel verder gaat, namelijk het geloof doorgeven aan een volgende generatie. Daarbij hoort ook het verantwoord doorgeven van de financiële middelen van de kerk.”

Hamers zei dit tijdens de Inspiratiedag over geldwerving in de parochie, die begin oktober werd gehouden. Zijn uitspraak past in het kader van een al langer lopende discussie binnen de Kerk over de financiële positie van parochies. Een groot aantal parochies in Limburg zit in de rode cijfers. “Dit betreft vooral de reguliere exploitatie, zeg maar wat er elke maand inkomt en uitgaat,” legt Hamers uit. “Daar is het in veel parochies slecht mee gesteld. Dat is bekend. In het zoeken naar oplossingen voor dat probleem, wil ik kerkbesturen oproepen om vooral de lange termijn in de gaten te houden. Daarbij past de term rentmeesterschap. Je beheert iets dat in de loop van de jaren opgebouwd is en dat aan een volgende generatie doorgegeven moet worden.”

Het financiële beleid van kerkbesturen moet er volgens Hamers daarom op gericht zijn dat parochies over twintig of dertig jaar ook nog kunnen bestaan. “We krijgen regelmatig verzoeken van kerkbesturen om het begrotingstekort te mogen wegwerken met spaartegoeden of het verkopen van onroerend goed. Maar dat zijn oplossingen voor de korte termijn. Want als dat geld op is, ontstaat er een nieuw gat. Het einde van het liedje is dat er alleen maar schulden overblijven.”

Volgens de algemeen-econoom is het daarom beter als parochies op zoek gaan naar mogelijkheden om met de middelen die ze hebben nieuwe inkomsten te verwerven. “Spaargeld levert op dit moment helemaal geen rente op. Daarom is het beter om een deel ervan te investeren in grond of onroerend, dat verpacht of verhuurd kan worden. Zo levert het iets op en beheer je het kapitaal van de parochie op een verantwoorde wijze. Een leegstaande pastorie kun je beter verhuren dan verkopen. Landbouwgrond is over dertig jaar ook nog geld waard. Het vraagt op korte termijn misschien om een investering, maar levert op de lange termijn middelen op

om het geloof te blijven verkondigen. En daar gaat het uiteindelijk om.”

Met zijn oproep sluit Hamers naadloos aan bij de woorden van bisschop Frans Wiertz tijdens de Bisdomdag van vorig jaar. De bisschop voorspelde toen dat er over enkele jaren een nieuwe vorm van financiering van de Kerk zal moeten komen. Hamers: “De Kerk wordt van onderop gefinancierd. Kerkbijdragen en collectes leveren steeds minder op. Daarom willen we de basis – de parochies – graag helpen om nieuwe inkomsten te werven. Dat kan door de Actie Kerkbalans nieuw leven in te blazen, maar bijvoorbeeld ook door nieuwe vormen van inkomsten te zoeken. Dat zal niet overal meteen lukken, dat weet ik ook wel. Maar sommige parochies in ons bisdom zijn meer dan duizend jaar oud. Die hebben al vaker een crisis overleefd en dat gaat nu ook lukken. Daarom is het van belang om een toekomstgericht beleid te voeren. Dát is rentmeesterschap.”