

Gratis huiszegenkaarten voor parochies



Driekoningenzingen is een oud gebruik in onze streken. Over de grens in Duitsland is het zelfs een heel groots gebeuren onder de naam 'Sternsingen'. Kinderen trekken verkleed als koningen zingend door de straten en verkondigen de Blijde Boodschap van Kerstmis. Ze brengen zegen aan de mensen in de parochies, onder andere in de vorm van een (gedrukte) huiszegen.

Driekoningenzingen 2023

Sinds afgelopen jaar wordt geprobeerd om met het project Driekoningenzingen dit gebruik ook in ons land nieuw leven in te blazen. Door de beperkingen in bewegingsvrijheid in de afgelopen coronajaren bleef dit veelal beperkt tot het aanbieden van de huiszegenkaarten. Deze werden afgelopen jaar door veel parochies besteld en verspreid. Komende januari 2023 gaan in een aantal parochies in het land mensen weer aan de slag om het Driekoningenzingen te organiseren met en voor kinderen, hun ouders en begeleiders. Parochies die hieraan mee willen doen, kunnen zich aansluiten.

Huiszegenkaarten bestellen

Net als afgelopen jaar kunnen ook nu weer huiszegenkaarten door parochies besteld worden. De eerste 50 tot 100 exemplaren per parochie(cluster/federatie) zijn gratis. De huiszegens kunnen met Driekoningen tijdens de viering in de kerk worden gezegend (zie 'teksten voor de zendingdienst' op de website) en vervolgens worden uitgedeeld. De huiszegenkaarten zijn online te bestellen via www.driekoningenzingen.nl of per mail via info@driekoningenzingen.nl