

Willibrordzondag: eenheid en verzoening



'De liefde van Christus beweegt tot eenheid en verzoening'. Dat is het thema van Willibrordzondag, dat dit jaar in het weekeinde van 5 en op 6 november wordt gehouden. Willibrord is de patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie.

Het thema is een duidelijke verwijzing naar de vele problemen die er op dit moment in de wereld zijn. “Ten overstaan van de crises waar de wereld momenteel mee geconfronteerd wordt (klimaat, migratie, oorlog, armoede), doet het ertoe hoe religies, kerken, christenen zich opstellen,” schrijft bisschoppelijk gedelegeerde voor oecumene Bernhard Hegge in een brief aan de parochies. “In de oecumenische beweging ontspringt de inzet voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping aan het geloof in de liefdevolle en barmhartige God, die om de hele schepping bekommerd is en die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard.”

Parochies worden uitgenodigd om op Willibrordzondag stil te staan bij de vraag wat de liefde van Christus betekent in ons denken over God, in ons persoonlijk leven, in de gemeenschap, in de relatie tussen kerken en in de wereld. Het is gebruikelijk dat parochies op Willibrordzondag bidden voor de oecumene (de samenwerking met andere christelijke kerken) en dat er wordt gecollecteerd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. De vereniging zet zich vanuit de R.-k. Kerk in voor de oecumenische samenwerking in ons land en vervult daarin een belangrijke rol.

Meer info op www.oecumene.nl