

Kerk Geleen aan eredienst onttrokken



De Pastoor van Arskerk in Geleen is officieel aan de eredienst onttrokken. De procedure hiervoor heeft geruime tijd in beslag genomen en is dit voorjaar afgerond met de publicatie van een decreet van de bisschop. Officieel is de kerk al op 18 april aan eredienst onttrokken, maar door omstandigheden was dit nog niet eerder in Clavis gepubliceerd.

De parochie van de H. Pastoor van Ars in Geleen-Zuid is eerder al samen met de andere parochies van Geleen gefuseerd tot de nieuwe stadsparochie HH. Marcellinus en Petrus. Deze parochie wil zich missionair opstellen en heeft daarvoor ook plannen opgesteld, die in lijn zijn met de instructie van de Romeinse Congregatie voor de Clerus van 29 juni 2020 (Pastorale bekering van de parochiegemeenschap ten dienste van de missie van de Kerk tot evangelisatie van de wereld). Als onderdeel daarvan is ook de toekomst van de kerkgebouwen binnen de nieuwe fusieparochie uitvoerig besproken. Als gevolg van het teruglopend aantal kerkgangers en gebrek aan voldoende financiële middelen is het besluit genomen de Pastoor van Arskerk af te stoten.

De in 1971 gebouwde kerk is verkocht aan de onderwijsstichting Triade. In het gebouw komen leslokalen en een gemeenschappelijke ruimte die ook door de parochie kan worden gebruikt.

(c): foto: [Kerkgebouwen in Limburg](#)