

Lezing Resonansgroep over het Hooglied



De resonansgroep Katholieke Kerk en Jodendom houdt op woensdag 1 juni een lezing over het bijbelboek Hooglied. Spreker is pastoor en exegeet Marc Heemels.

“De hele wereld weegt niet op tegen de dag waarop Israël het Hooglied ontving. Alle geschriften in de bijbel zijn heilig, maar geen is er zo heilig als het Hooglied,” aldus een Joodse uitleg uit de tweede eeuw. Pastoor Heemels zal tijdens zijn lezing een toelichting geven op dit kleine boekje in de bijbel, dat je kunt noemen: een lentelied, een liefdeslied, een bruiloftslied. In de Joodse liturgie heeft het boekje een vaste plaats tijdens het Pesach feest. Waarom juist dan? Welke plaats en betekenis heeft het boek gekregen binnen de katholieke kerk?

De lezing begint op 1 juni om 14.00 uur en vindt plaats bij het bisdom, Swalmerstraat 100 in Roermond.

Programma

14.00 uur: Aankomst

14.30 uur: Lezing

15.30 uur: Pauze met koffie/thee

16.00 uur: Gelegenheid tot vragen stellen en discussie

16.30 uur: Einde

In verband met de organisatie worden belangstellenden verzocht om zich vóór 24 mei aan te melden via g.lux@bisdom-roermond.nl of tel: 045-5466930 op maandag, dinsdagochtend en donderdag