

Studiedag met Vlaming Rik Torfs



De bekende Vlaamse kerkjurist, hoogleraar, columnist en politicus Rik Torfs komt op vrijdag 1 april naar Klooster Wittem voor een studie- en impulsdag voor priesters en anderen die actief zijn in het pastoraat. Torfs verzorgt die dag de Henk Manderslezing.

Torfs publiceerde twee jaar geleden het boek ‘De kerk is fantastisch’ met prikkelende en uitdagende gedachten over de toekomst van de Kerk. In zijn lezing zal hij het boek nader toelichten en vervolgens in gesprek gaan met mensen uit de pastorale praktijk. Enkele pastores uit diverse werkvelden hebben het boek gelezen en hun reacties zijn uitgangspunt voor een verder gesprek met Torfs en de andere aanwezigen.

De studie- en impulsdag begint om 10.00 uur en wordt rond 16.15 uur afgesloten. Naast de lezing en gesprekken in kleine groepen is er ook ruimte voor informele ontmoeting, door onder andere een gezamenlijke lunch en een afsluitend drankje. Ook zijn er gedurende de dag momenten van bezinning en ontspanning.

De Henk Manderslezing is vernoemd naar pater redemptorist Henk Manders (1913-1996) die als hoogleraar pastoraaltheologie aan de HTP/UTP in Heerlen verbonden was. Zijn naam leeft voort in pastorale impulsdagen die de werkgroep ‘Wittemer Leergang’, gelieerd aan Klooster Wittem, regelmatig organiseert. Na twee jaar coronapauze is er op vrijdag 1 april weer zo’n bijeenkomst voor pastores en anderen die beroepsmatig actief zijn in het pastoraat. Deelname aan de dag kost €25,-. Voor deze bijeenkomst kent stichting SKGV 1 PE punt accreditatie toe.

[Anmelden](#)