

Vang Oekraïense vluchtelingen op



In Oekraïne woedt een vreselijke oorlog. Dagelijks vallen er slachtoffers en duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. De eerste vluchtelingen zijn al in Limburg. Dit roept heel concreet de vraag op wat parochies en gelovigen kunnen doen om te helpen?

"Ik was een vreemdeling, en jij hebt Mij opgenomen." Die bekende woorden van Jezus uit het Mattheusevangelie worden opeens heel concreet. Het bisdom Roermond staat open voor initiatieven om in actie te komen voor de mensen in Oekraïne en stimuleert parochies en parochianen om waar mogelijk te helpen. Bijvoorbeeld door vluchtelingen gastvrij op te vangen en ze welkom te heten in de eigen geloofsgemeenschap.

Particulieren kunnen vluchtelingen thuis onderdak bieden, maar ook de mogelijkheid om daarvoor bijvoorbeeld leegstaande pastorieën in te zetten, wordt op dit moment onderzocht. Het bisdom hoopt op korte termijn met meer informatie daarover te kunnen komen.

Voorzien in de eerste levensbehoeften is op korte termijn natuurlijk het belangrijkste voor de mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland komen. Maar in de weken hierna zal bij veel vluchtelingen ook de behoefte ontstaan om hun geloof te kunnen beleven en daar kracht uit te putten.

Gastvrije parochies

De meeste mensen in Oekraïne zijn christenen, die wellicht een beroep doen op de parochies in Limburg. Bijgaand enkele suggesties hoe parochies zich kunnen voorbereiden op een gastvrije ontvangst:

Vorm met enkele parochianen een welkomsteam. Alle ideeën kunnen daar op tafel komen: van een bloemetje voor nieuwe bewoners tot een rondleiding in uw kerkgebouw. Van een gezamenlijke maaltijd tot een

gezamenlijk concert, waarin mensen uit Nederland en Oekraïne zich van hun beste kant laten horen, etc. etc.

Stel uw kerk op vaste momenten in de week open voor een stil gebed of persoonlijk bezoek aan de kerk. Veel mensen dragen een groot verdriet met zich mee, dat ze graag in stilte bij God brengen.

Nodig uw nieuwe bewoners uit voor de (zondagse) eucharistieviering. Vrijwel alle christenen in Oekraïne zijn orthodox of Oekraïens-katholiek; voor hen allen is het mogelijk om de H. Communie te ontvangen in de rooms-katholieke kerk (aangezien ze die mogelijkheid nu niet hebben in hun eigen kerk). Andere suggesties zijn te vinden op www.gave.nl. Belangrijker dan ieder woord te verstaan, is de ervaring samen met en voor elkaar te bidden. Vergeet natuurlijk ook niet de koffie na de eucharistieviering!

Motiveer hen ook om in eigen groep een viering te houden in uw kerk. Juist rooms-katholieke kerken met hun heiligenbeelden en kaarsen kunnen een herkenbaar thuis vormen voor christenen uit de oosterse traditie. Ongetwijfeld zijn er parochianen die van thuis een icoon kunnen meebrengen.

Overleg

Belangrijk: overleg alles met uw gemeente (liefst via een vaste contactpersoon vanuit de parochie). Elke gemeente heeft de verplichting om een aantal vluchtelingen te huisvesten, maar heeft vaak ook een aanbod voor hen en kan het beste overzien welke particuliere initiatieven bij elkaar aansluiten. Bij verdere vragen of suggesties kunt u contact opnemen met de aalmoezenier van sociale werken, pastoor Harry Notermans.

Inzet parochianen

Naast de inzet van parochies staat het parochianen natuurlijk vrij om hun huis open te stellen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Veel Nederlanders hebben dit inmiddels ook al gedaan. Samen optrekken, betekent vaak een wederzijds geschenk. Maar om problemen te voorkomen, moeten er ook goede afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over gezamenlijk gebruik van keuken en sanitair. Daarom adviseert het bisdom aan gelovigen die logeerruimte ter beschikking willen stellen om dit alleen via de officiële kanalen te laten verlopen. Neem daarvoor contact op met Take Care BnB. Deze organisatie is momenteel de officiële gesprekspartner van de overheid voor particuliere opvang van mensen uit Oekraïne. Zij zorgen ook voor de juiste begeleiding.

Financiële steun

Heeft u geen mogelijkheden om zelf vluchtelingen op te vangen, dan is een financiële steun ook nog altijd van harte welkom. Bijdragen zijn welkom via de speciale actie van Vastenactie of Kerk in Nood.

[Financieel steunen](#) [Mail pastoor Notermans](#) [Take care BnB](#)