

Zondag van het Woord van God



Katholieken zijn van oudsher niet zo'n bijbellezers. Dat is jammer, want de Bijbel is een prachtig boek. Of beter gezegd: een verzameling boeken. In de katholieke uitgave van de Bijbel zijn het er maar liefst drieënzeventig. Dan mag je rustig over een kleine bibliotheek spreken, in plaats van over één boek.

Al deze boeken bevatten bijzondere verhalen die samen het Woord van God vormen. In elke eucharistieviering worden een paar korte stukken uit de Bijbel voorgelezen. Het loont absoluut de moeite om de verhalen eens helemaal te lezen en op je te laten inwerken. Wat staat hier? Wat wil God ons duidelijk maken? Wat kan ik met deze tekst in mijn dagelijks leven?

Om over dit soort vragen na te denken, heeft paus Franciscus een paar jaar geleden de 'Zondag van het Woord van God' in het leven geroepen. Deze wordt gehouden op wat in de liturgie de '3e Zondag door het jaar' wordt genoemd. Deze valt dit jaar op 23 januari.