

Lezing 'dag van het Jodendom' 16 januari



‘Judith spreekt tot de verbeelding’. Zo heet de lezing die pastoor en exegeet Marc Heemels op zondag 16 januari houdt bij gelegenheid van de Dag van het Jodendom.

Judit is de naam van een joodse vrouw. De katholieke versie van de Bijbel kent een boek dat aan haar gewijd is. Het boek beschrijft de strijd van het kleine Israël om de eer van God hoog te houden. Judit laat zien dat één mens, die bereid is actie te ondernemen, de geschiedenis kan veranderen. Langzaamaan werd Judit ook in de kunst ontdekt, van de schilders Caravaggio tot Klimt en van de componisten Mozart tot William Schuman. Judit was ook het onderwerp van een van de eerste films uit 1914. In het Jodendom heroverde Judit een plaats binnen de gebruiken van het feest van Chanukkah. Daarmee sluit de lezing aan bij het thema van de Dag van het Jodendom ‘Kunst in jodendom en christendom’.

De lezing is een initiatief van de resonansgroep katholieke kerk en Jodendom in het bisdom Roermond, waarvan Heemels voorzitter is. De lezing op zondag 16 januari vindt plaats in de Johannes de Doperkerk aan de Sint Jansstraat 1 in Eygelshoven (gemeente Kerkrade). Dit is een groot kerkgebouw, zodat de coronamaatregelen ruimschoots kunnen worden gerespecteerd. De lezing begint om 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur. Na de lezing is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisseling. De middag wordt afgesloten rond 16.30 uur. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Belangstellenden worden verzocht zich voor 10 januari aan te melden

[Download uitnodiging](#)

[Aanmelden](#)