

Vorbereidingen voor Willibrordzondag



‘Boodschappers van Vreugde’. Dat is het motto dat dit jaar is meegegeven aan Willibrordzondag. Op die dag wordt in de katholieke kerk in Nederland aandacht gevraagd voor oecumene. Dat is de samenwerking tussen verschillende christelijke kerkgenootschappen.

Willibrordzondag is vernoemd naar de heilige Willibrordus, de eerste bisschop van Utrecht en patroonheilige van de katholieke kerk in Nederland. De feestdag van Sint-Willibrord (7 november) valt dit jaar toevallig op een zondag, waardoor het hoogfeest en Willibrordzondag gezamenlijk gevierd kunnen worden.

Het motto van dit jaar ‘Boodschappers van Vreugde’ sluit aan bij de lezingen van zondag 7 november. Het uitdragen van het evangelie wordt gezien als een oecumenische opdracht, waarbij verschillende kerken samen kunnen optrekken.

De Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) biedt elk jaar materialen aan voor de viering van Willibrordzondag. Ook is het de bedoeling dat er in het weekeinde van 6/7 november in alle kerken wordt gecollecteerd voor het werk van de vereniging bij gelegenheid van Zondag voor de Oecumene.

Vanaf half september zijn van de website oecumene.nl een preekschets en suggesties voor voorbeden voor Willibrordzondag te downloaden. Ook ontvangen alle parochies een poster voor Willibrordzondag. Op 15 oktober biedt de KVO samen met de Konferentie Nederlandse Religieuzen een webinar aan over het thema ‘Boodschappers van Vreugde’ met sprekers uit verschillende kerken. Ook daarover is meer informatie te vinden op de website van de KVO.

[Website Katholieke Vereniging Oecumene](http://oecumene.nl)