

Stichting Tijdig opvolger DKS



stichtingTijdig

Op 1 juni is in Weert de stichting ‘Tijdig’ opgericht. Dit is de opvolger van de Dienst Kerk en Samenleving, die bij de reorganisatie van het bisdom Roermond in 2019 werd opgeheven. De oprichtingsdatum en locatie waren niet toevallig gekozen, want op 1 juni 1903 sprak toenmalig aalmoezenier van sociale werken Mgr. Henri Poels tijdens de vijfde Limburgse katholiekendag in Weert zijn beroemd geworden rede ‘Tijdig’ uit. De naam van de nieuwe stichting is ook hiervan afgeleid.

Bij het afscheidssymposium van de Dienst Kerk en Samenleving vorig jaar februari gaven diverse partners aan de mogelijkheden van een doorstart te willen onderzoeken. Dit is nu de Stichting Tijdig geworden. Deze wil sociaal maatschappelijke initiatieven tot in de kleinste haarvaten van Limburg stimuleren en faciliteren. Tijdig wil vanuit haar expertise als gesprekspartner houvast en structuur bieden, een platform zijn voor netwerken en aan kennisuitwisseling en begeleiding doen in de vorm van supervisie/intervisie.

In een eerste bericht laat de stichting weten haar inspiratie te vinden in de rooms-katholieke sociale leer. “In de snel veranderende samenleving is het onze opdracht om de gevolgen hiervan op sociaal en maatschappelijk vlak te signaleren en te interpreteren. Vanuit de dialoog met de samenleving, met de sociale leer als uitgangspunt, dragen we bij aan het samen leven,” aldus het bestuur. “Het gaat erom dat mensen tot hun recht kunnen komen. Samen bouwen we aan een toekomst, waarin niemand alleen voor zichzelf leeft, maar allen oog hebben voor elkaar en er voor elkaar zijn. We nemen daarbij de veerkracht in de kwetsbaarheid van mensen als uitgangspunt.”

De nieuwe stichting denkt de komende tijd met name een belangrijke rol te kunnen spelen in het aanpakken van problemen die door corona zijn ontstaan. “De pandemie heeft fors toegeslagen in de samenleving. Diverse initiatieven hebben juist in deze periode een belangrijke maatschappelijke bijdrage geleverd. Het is echter geen vanzelfsprekendheid dat al die vrijwilligers die al jaar en dag betrokken waren bij de vele initiatieven in de haarvaten van Limburg gezond en wel de draad weer op kunnen pakken op het moment dat de pandemie bestreden is. Hoogste tijd om vanuit stichting Tijdig waar nodig en mogelijk de sociaal maatschappelijke

initiatieven te stimuleren en faciliteren.”

Het bisdom Roermond is via oud-hoofdaalmoezenier Wim van Meijgaarden sss nauw bij de oprichting van de stichting betrokken. De stichting wordt door diverse fondsen financieel ondersteund.

Mgr. dr. Henri Poels was in de eerste helft van de 20e eeuw een belangrijk voorman van het sociale werk van de Kerk in Limburg en daarmee een van de grondleggers van de latere Dienst Kerk en Samenleving. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de economische en sociale verbeteringen in de provincie en nauw betrokken bij tal van katholieke maatschappelijke organisaties zoals in de woningbouw, onderwijs, maatschappelijk werk en volksgezondheid.

[Meer informatie](#)