

Overleden priesters in afgelopen periode



De afgelopen periode zijn de volgende priesters overleden:

Pater Gerard Verwoerd c.m.

Op 4 mei is in Panningen pater Gerard Verwoerd c.m. overleden. Hij was in Limburg onder andere kapelaan in Brunssum-Rumpen en in Susteren-Mariaveld. Ook was hij op andere plekken in Nederland voor de congregatie van de lazaristen actief. Pater Verwoerd is 81 jaar geworden. Gerardus Aloysius (Gerard) Verwoerd c.m. werd op 11 november 1939 in Wilnis (provincie Utrecht) geboren. Hij trad op 21 september 1959 in bij de Congregatie der Missie (lazaristen) in het Gelderse Eefde en werd priester gewijd op 19 maart 1966 in Panningen. Na een studie aan het Institut Catholique in Parijs werd hij met ingang van 1 december 1969 benoemd tot kapelaan van de parochie H. Vincentius à Paulo in Brunssum-Rumpen. Vervolgens was hij met ingang van 21 augustus 1972 werkzaam in Eindhoven en met ingang van 1 januari 1975 werd hij benoemd tot kapelaan van de parochie O.-L.-V. Onbevlekt Ontvangen in Susteren-Mariaveld. Daar bleef hij tot 1 september 1978. Daarna was hij tot 1989 werkzaam in Apeldoorn en Ugchelen. Pater Verwoerd was ook negen jaar lid van het provinciaal bestuur van zijn congregatie. Van 1989 tot 2020 woonde hij in Nijmegen, waar hij jarenlang werkzaam was voor het Katholiek Documentatie Centrum. Op verschillende plekken in de stad verleende hij pastorale assistentie, bijzonder in Woonzorgcentrum Nijevelt. In oktober 2020 werd hij opgenomen in Zorgcentrum Vincent Depaul in Panningen. De uitvaart heeft op maandag 10 mei in Panningen plaatsgevonden.

Jan Billekens (oudste priester bisdom)

Op zaterdag 17 april is in Horst oud-pastoor en oud-rector Jan Billekens overleden. Hij is 96 jaar geworden. Sinds het overlijden van emeritus-pastoor Jef Penders (100) begin dit jaar was Billekens de oudste priester van

het bisdom Roermond. Petrus Johannes (Jan) Billekens werd op 18 november 1924 in Sevenum geboren. Hij werd op 21 maart 1953 in Roermond tot priester gewijd. Vervolgens werd hij benoemd tot kapelaan van de parochie H. Hubertus in Blerick. In 1961 werd hij kapelaan van de parochie H. Hart van Jezus in Venlo. Met ingang van 30 juni 1970 kreeg Billekens een benoeming tot pastoor van de parochie H. Rochus in Tegelen (Steyl). Die functie bekleedde hij bijna 10 jaar. Op 1 oktober 1980 trad hij aan als rector van het verpleeghuis Maria Auxiliatrix in Venlo. Deze taak bleef hij uitoefenen tot aan zijn emeritaat in 1989. Daarna heeft Billekens nog zeer geruime tijd zijn priesterlijke diensten aangeboden, met name in diverse verpleeghuizen in de regio Venlo. De plechtige uitvaartdienst heeft op vrijdag 23 april in beperkte kring plaatsgevonden in de parochiekerk van de HH. Fabianus en Sebastianus in Sevenum. Aansluitend is Billekens bijgezet in de kapel op de begraafplaats van Sevenum.