

Erfgoedproject gaat verhalen verzamelen



Enkele jaren geleden is het project Inventarisatie Roerend Religieus Erfgoed gestart. In alle kerken in Limburg wordt het roerend erfgoed (met name de kunstvoorwerpen) geïnventariseerd en gedocumenteerd. De gegevens worden in een landelijke database opgeslagen, waar parochies ze kunnen raadplegen en desgewenst aanvullen. De komende maanden worden de laatste kerken in Limburg voor dit project bezocht.

Inmiddels is met enige vertraging ook een tweede onderdeel van dit project van start gegaan, namelijk het opsporen van interessante historische verhalen achter een groot aantal van deze voorwerpen. In totaal wordt van een kleine duizend voorwerpen in Limburgse kerken ‘het verhaal’ beschreven. Gemiddeld gaat het om zo’n drie voorwerpen per kerk.

Met steun van de provincie Limburg zijn begin dit jaar twee auteurs aan het werk gegaan om de verhalen te verzamelen en te noteren. Voor parochies is het van belang om te weten dat dit project onderdeel is van het grotere erfgoedproject en dat de twee auteurs (Luc Wolters en Frans van Galen) in opdracht van het bisdom werken. Alle parochies ontvangen ook nog een aparte brief hierover.