

Missiebureau hielp bijna 30.000 mensen



Het Missiebureau van het bisdom Roermond heeft met zijn campagnes vorig jaar bijna 30.000 mensen in zeker dertien verschillende landen kunnen helpen.

Dat blijkt uit een jaaroverzicht dat het Missiebureau onlangs heeft gemaakt. Los van de jaarlijkse Vastenactie ging er ruim tachtigduizend euro van het Missiebureau naar 24 projecten. Daarnaast werden bijna 287 kinderen ondersteund via een financieel adoptieprogramma en kregen 21 priesterstudenten een bijdrage voor het volgen van hun priesteropleiding.

Dankzij de steun van de donateurs van het Missiebureau Roermond:

- kregen 1228 kinderen toegang tot basisonderwijs;
- kregen 7.500 mensen toegang tot schoon drinkwater;
- werden 750 kinderen toegelaten tot het gezondheidssysteem in hun land;
- werden er vijf kerken, kapellen en seminaries gerenoveerd, waardoor er 4.450 mensen weer de h. mis kunnen bijwonen;
- konden 550 vrouwen en mensen een beroepsopleiding of vaardigheidstraining volgen, waardoor ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien;
- werden 8.920 mensen bereikt op het gebied van catechese en evangelisatie
- ontvingen 6.000 mensen noodhulp.

Daarnaast werden er 2.000 door vrijwilligers in Nederland gemaakte mondkapjes naar Brazilië en Oeganda verstuurd.

Een totaal overzicht van alle door het Missiebureau gesteunde projecten is te vinden op de website van het Missiebureau

[Website Missiebureau](#)